

Inloop lied...





# Gezinskerk 24 maart 2024

## Welkom allemaal!



"Samenwerken  
gaat over  
relaties.  
een uitgestoken hand"



### Gezinskerk Kleverskerke!

Petrus ziet  
dat het graf  
leeg is







# Vandaag verder met Petrus

*Even terug...Petrus dacht niet dat Jezus zou sterven.*

*Quiz om te zien wat Petrus meemaakt en met vallen en opstaan Jezus volgt.*

*Petrus ziet dat het graf leeg is*



*Johannes 20:1-10*



**We doorlopen een Quiz en doen een toffe knutsel!**

Petrus ziet dat het graf leeg is



Foto: P. P. P.



# Openingslied





We steekt de kaars aan?

# Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?





# Vorige keer: Petrus dacht niet dat Jezus zou sterven

Hij wist het antwoord op de vraag van Jezus:  
“Wie zeggen de mensen dat ik ben?”



# Petrus maakt heel veel mee en leert met vallen en opstaan. We doen hierover even een korte Quiz



Beetje makkelijk  
beginnen...

**Wat betekende de naam  
Petrus...kijk even goed  
waar Jezus naar wijst.**

1





Wat wil Petrus niet dat Jezus doet?

2



Wat is dit voor laatste maaltijd?

Jezus zegt dat iedereen Hem in de steek zal laten...wat zegt Petrus dan direct?



3





Wat is hier aan de hand?

Wat kan Jezus wel wat wij  
niet kunnen?



4



Wat zegt Jezus als Petrus met zijn zwaard een oor af hakt van een soldaat?

Beetje moeilijker:  
Als je niet mag vechten in een enge situatie...wat doe je dan?



5





De discipelen zijn dus gevluht....

Wat is hier aan de hand?



6



Gods weg liep echt anders....Petrus gaat naar buiten en 'weende bitter' staat er in de Bijbel.



'Weende bitter' is heel erg huilen...heb jij dat ook wel eens?







*Petrus zei: 'Ik ken Jezus niet'...  
En de haan kraaide weer.*

Maar het is nog niet afgelopen...**waarom**  
zien we Petrus hier zo blij?



Wie is deze vrouw ze  
ziet dat de steen is  
weggerold?

7



Wat ziet Petrus  
liggen als hij het  
graf in gaat?





# Slotlied



# Wat gaan we doen?

Een schilderij zaaien





# Collecte



1<sup>e</sup> Kerk: missionair werk

2<sup>e</sup> Diaconie: voedselbank



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 14 april

