

# Inloop lied...de beste wensen voor...2024 en verder



videoplayback



X2Download.app  
-Ik wens jou -  
Trinity (met  
ondertiteling)



X2Download.app  
-'k Stel mijn  
vertrouwen op  
de Heer mijn G...



X2Download.app  
-Lied van Gideon  
dappere held  
(Elly



# Gezinskerk 14 Januari 2024

## Welkom allemaal!

Het was een mooie  
belevenis voor kerk  
en dorp/omgeving!



# Op naar 2024!

Dorpskerken-  
beweging

"Samenwerken  
gaat over  
relaties.  
een uitgestoken hand"

## Gezinskerk Kleverskerke!

Zet deze data vast in de agenda  
dan kan je altijd 😊

14 januari

25 februari

24 maart

14 april

5 mei aandacht voor *kerk én dorp*

23 juni

Zomerstop vakantie 8-7 t/m 16-8

25 augustus

22 september

27 oktober

17 november

kerst december (21<sup>e</sup> of 22<sup>e</sup> ?)

aandacht voor *kerk én dorp*



# Vandaag gaat het over Gideon

Een richter, een leider voor Israël !  
Een held of eigenlijk niet...  
Wat heeft hij nodig om meer moed te krijgen?  
Lukt het Gideon om Israël te bevrijden?

*Richteren 6 en 7*



We luisteren naar het verhaal van Gideon,  
doen een proefje en knutselen een fakkel!



# Openingslied





We steekt de kaars aan?



# Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Israël is gered uit Egypte maar vergeet God elke keer



De Midianieten kwamen met anderen op kamelen en beroofden Israël en onderdrukten hen al zeven jaar! Dan roept Israël weer tot God (Richteren 6)



Gideon = 'Hij die neerslaat', 'veller', of 'omhouwer'.

Gideon = sterke kerel dus maar ook bang/onzeker



1<sup>e</sup> teken aan Gideon





# Gideon vraagt een 2<sup>e</sup> teken...voor de zekerheid



Land droog en vlies nat...ja dan geloof ik dat ik de Midianieten kan verslaan

Voor de extra, extra zekerheid ook nog andersom...God werd er niet boos om



Uhhh... ben jij wel eens onzeker?





# Het leger moet kleiner want Gideon moet op God vertrouwen!



Gideon's leger bestaat uit 32.000 soldaten. Hij krijgt twee keer de opdracht van God om het leger kleiner te maken. De bangeriken mogen weg...er zijn dan nog tienduizend soldaten over

Tel eens mee? Hoeveel soldaten drinken als een hondje en letten dus helemaal niet op? Die moeten ook weg.



lucyjaminAciv



3<sup>e</sup> teken...als je nog steeds bang bent...ga dan  
luisteren naar wat ze zeggen



Zie je Gideon afluisteren?  
Een man droomde dat  
Gideon hen zou verslaan!



Een verrassingsaanval...de vijand raakt in de war!



Zie jij welke 3 dingen ze doen?





# Zingen



# JA...weer een proefje van Paula



Spannend hoor ....  
Wat nu weer.....

God geeft Gideon  
steeds opnieuw moed.  
Gideon leert dat God je  
sterk maakt, ook al ben  
je dat niet. God heeft  
Gideon geholpen, net  
zoals het ene glas het  
andere optilt.





# Wat gaan we doen?

Een Fakkelt maken zoals die van Gideon

We testen in het donker een fakkelt uit 2023



# Collecte



1<sup>e</sup> Kerk: beheer van de kerk



2<sup>e</sup> Diaconie: binnenlandsdiaconaat  
(waar doen wij aan mee voedselbank  
oid?)





Lied



Slot wie kan deze wens / zegen voor ons voorlezen?

‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’

**Numeri 6:24-25**





Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 25 Februari

