

Inloop lied...



Gezinskerk 23 juni

2024

Welkom allemaal!





Jaarthema: Als Nieuw! *'Leven in het licht van Gods Koninkrijk'*.



*De arbeiders in de wijngaard =
1 van de 4 'lessen' over Gods nieuwe wereld.*

Mattheüs 20:1-16



Openingslied





We steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Weet je nog van Petrus...



Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.” (Mat 4) en dan volgen er heel veel lessen voor deze stoere mannen voor nog een koninkrijk...Gods koninkrijk

Stoere mannen werken op het water (koninkrijk) ...ze moeten gaan werken op het land (koninkrijk) ‘visser van mensen’ worden



In-kom-lied ☺



Jezus geeft Petrus en de anderen les en dan.....

Quiz!



Komt er een rijke jongeman op Jezus afgestapt met de vraag: Hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?



Weet jij het antwoord?



Petrus er altijd bij zegt direct:

‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met U mee te gaan. Wat is onze beloning?’ Wat zegt Jezus?

Quiz!

A

Je moet er alles voor opgeven

B

Je krijgt er 100 x meer voor terug

C

Je komt in de hemel (eeuwig leven)

D

Alle drie zijn goed



Het verhaal...



Lied





JA...een proefje van Paula

Spannend hoor ...
Wat nu weer.....

WAT HEB JE NODIG?

- * EEN LEGE GLAZEN FLES MET SMALLE HALS, ZONDER KURK OF DOP, EVENTUEEL GEVULD MET WAT ZAND
- * ZES MUNTEN VAN TIEN EUROCENT * EEN BANKBIJET

1

ZET DE LEGE FLES OP TAFEL.
LEG OP DE OPENING VAN DE FLES EEN GELDBIJET.



LET OP:
ZORG DAT HET BIJET STRAK LIGT
EN NIET SLAPHANGT.

2

LEG EEN STAPELTJE VAN ZES MUNTEN OP HET BANKBIJET,
PRECIES BOVEN DE
OPENING VAN DE FLES.



3

STEEK JE WIJSVINGER NAAR VOREN EN HOUD HEM AAN ÉÉN KANT
VAN HET BANKBIJET. SLA MET JE WIJSVINGER SNEL EN KRACHTIG
OP HET BIJET.



WAT
GEPEURT
ER?

Wat gaan we doen?

Spelletje: Aan het werk in de wijngaard

verdeelt de groep in tweeën

Lepel per deelnemer

Om beurt druif op de lepel en naar de overkant

De groep die het eerst alle druiven naar de overkant heeft wint.



De laatsten zullen de eersten zijn

Vijf vragen...wie het eerst is krijgt 3 punten, wie daarna komt 1 punt, daarna 0 punten...



Er valt drop te verdienen

Collecte



1^e Kerk: beheer kerkgebouw



2^e Diaconie: wereld Libanon





**Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie
als broers en als zussen
om elkaar geven**

Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op: 25
augustus



Let op: zomerstop!

