

Kerst Kleverskerke



Ga je mee naar Bethlehem?



Er zijn straks lekkere Oosters
hapjes en drankjes.



Lied; Kom ga je mee naar Bethlehem





Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren
Vreugde nu overal,
Hij die eens heersen zal
Hij is geboren als kind in een stal
Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren







Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren
Wij hebben hem verwacht
God heeft aan ons gedacht
Hij heeft zijn vrede op aarde gebracht
Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren



Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren
Laten wij in een lied
God die ons vrede liet
Eren en danken voor wat is geschied
Kom ga met ons naar Bethlehem
Kom want de Heer is geboren







Vredesgroet

Fijn dat je hier bent!

Begroet elkaar met een vredegroet



Kom je van ver?



Hier is nog een plek zonder oorlog!





Wie steekt de kaars aan?

Welkom door én voor...



Maria Opgelder

Wat gaan we doen?

Zingen 

Bidden...beetje anders



Bijbelverhaal



Wat eten/drinken



Kletsen e.a. 



Ophalen Gebedsbriefjes

Leg de geschreven zorg / wens
dichtgevouwen in de schaal

De briefjes blijven dicht...



Intussen luisterlied



(luister) Lied...tijdens het ophalen van....



Gebed

Wij bidden U, God, voor onze wereld,
waar zoveel mensen op zoveel plaatsen
de taal van geweld en haat spreken. Laat
uw woord de mensenharten raken;
beweeg de mensen tot verzoening.

Zie naar ons om, hoor onze zorg, onze
wensen en gedachten die staan op de
briefjes. Laat ons hoop brengen aan wie
wanhoopt, laat ons licht brengen aan wie
in duisternis is, laat ons vreugde brengen
aan wie bedroefd zijn.

Zo bidden we U in naam van de
Vredevorst, Jezus Christus. Amen.



Gedicht Heleen



*Zij die in het donker wonen worden door een helder licht
beschenen Jesaja 9 vers 1b*



*Zet jij een kaarsje
in de boom?*

Jesaja 9 vers 5

Een kind is ons geboren, een
zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn
schouders. Deze namen zal Hij
dragen; Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader,
Vredevorst



Het kerstverhaal in het Zeeuws





Maria weunt in het stadje Nazaret.
Laeter za ze trouwe mie Jozef, een tummerman.

Op een dag stier God d'n engel Gabriël nì eur toe.
'Dag Maria, jie bin ezegend. D'n Eëre is mie joe,' zei d'n engel.
Maria verschrikt t'r van. Wat ei dat te betêkenen?
'Wees mè nie benauwd. Je za een kindje kriege.
Je mò t'n de naem Jezus geve.
Ie za voe aoltied keunieng weze.'
'Mè ... dat kan toch glad nie,' zei Maria.
'Jozef en ik gae de kommende tied nog nie trouwe.'
'De heilige Geëst za over je komme,' geef d'n engel as antwoord.
'Het kind za de Zeune van God enoemd worre.'
'Ik wille d'n Eëre diene,' zei Maria. 'Het is goed.'





De keizer van Rome is de baes in 't land.
Ie wil aolle mènsen telle die a d'r weune.
Ze motte d'r eigen inschrievè in de stad dī a
d'r fermielje vandaen komt.
Dirrom gae Jozef en Maria nī Betlehem,
de stad van David.



Mê a ze di binne vinde ze gin plekke om te slaepen.
Aolle bêdden in aolle uzen en errebergen bin bezet!
Ze meuge wê bie de beêsten slaepe.
Dì wor Jezus gebore. Maria wikkelt d'r kindje in doeken.
Ze lei Um in de voerbak op het stroa.



Dì nie varre vandaen ouwe schaepers de wacht bie
uldere kudde. Aneêns stì t'r een engel bie ulder.
'Wees mè nie benauwd,' zei d'n engel. 'Ik brienge goed nieuws!
In Betlehem, de stad van David, is juldere redder gebore!
Ie is in doeken ewikkeld en lig in een voerbak.'
En aneêns verschiene d'r nog vee meêr engelen.
En ze roepe eêl ard: 'Eêr an God in d'n emel! Vrede voe de
mènsen op aerde!'



Zòdrie a de engelen wig bin, gae de erders op weg. Ze vinde Jozef en Maria. Ze kieke nì het kindje Jezus in de voerbak.
De schaepers vertelle aolles wat a de engelen over Um ezeid è.
Maria ontoudt dat goed. Ze wil het nie vergete.
Dìnae gae de erders trug nì uldere schaepen. Ze love en prieze God voe aolles wat a ze ezië en ehoaren è.



Jozef en Maria brienge Jezus nì de tempel in Jeruzalem.
Ze wille Um opdraege an d'n Eëre. Dat oar zò bie een
joods kindje.
Op die dag is Simeon d'r ok. Ie kieket uut nì de komst van
de messias.
Dat is de redder die a God an Israël beloofd eit.
Zodrie a Simeon Jezus ziet, weet um da dit kind de messias is.
Ie pakt Jezus in z'n ermen en zei dan:
'Noe kan 'k sturve, wan ik è de redder ezië.'
Maria en Jozef snappe d'r niks van.

Ok Hanna, een profetes, kom nì ulder toe.
Ze is a oud en aoltied in de tempel om te vasten en te bidden.
Net as Simeon dankt ze God voe het kindje Jezus.



Varre wig in 't oasten zie ële slumme mènsen
een bizondere sterre. Die sterre betêkent da t'r
een keunieng geboren is.
De mannen kôpe diere kedo's voe de nieuwe keunieng.
Dinae gae ze op reize. De sterre wiest ulder de weg.
Eêst zoeke ze de nieuwe keunieng in 't paleis van Jeruzalem.
Mè dî is t'n nie.
Dinae gae ze ni Betlehem, wir a Jozef en Maria weune.
En boven ulder uus bluuf de sterre stae!
Wat bin de geleerde mannen blië a ze Jezus zië!
Ze bugie diepe voe Um. Dinae geve ze
de kedo's: goud, wieroök en mirre.

Vee laeter gae Jozef
en Maria trug ni
d'r uus in Nazaret.
Dî groei Jezus op.
Ie wor groot en slum.
Iedereën dienkt da
t'n de zeune is van
de tummerman.
God ou van Um.





Muziek instrumentjes

Midden in de winternacht
Luid klokje klingeling

Collecte

Zeg eens Herdertje

Einde...





Vooruit nog een lied...





Collecte voor

Kinderen in de Knel



Laatste Lied





Zegenbede

Laten wij gaan in vrede.
Mogen de Eeuwige ons zegenen
in ons komen, in ons gaan,
in onze daden, in onze rust,
in wat we doen, in wie we zijn.
Amen



Bedankt dat je er was



Fijne dagen gewenst en een
goede jaarwisseling straks

Doe je voorzichtig?!



Blijf rustig zitten..., wereld lied over vrede

Zetten wij intussen wat klaar...
Alle hulp is welkom ☺



One day

