

Inloop lied

Iedereen is
anders -
Marcel Zimmer



Gezinskerk 10 september 2023

Welkom allemaal!



"Samenwerken
**gaat over
relaties,**
een uitgestoken hand"



Gezinskerk Kleverskerke!



DE KREATIEVE THEOLOGIE MIROSLAV VOEF
**Uitsluiten of
omhelzen**

Voor de vakantie...Hoop!



Vandaag gaat over Vrede



Vrede in huis, in de buurt, in de wereld...maar hoe dan ???



Psalm 46 ->



Zingen :

Vrede groet



Vredesgroet



We steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, bidden en zingen



Voor wie en wat zullen we bidden ?





De kracht
van de
vrede.



Wat gaan we doen?

Het gaat over onvrede tegenover Vrede

Het gaat over narigheid tegenover Veiligheid

Psalm 46 ...maar wat is een Psalm eigenlijk?



Schrijf je eigen Psalmtekst over vrede en veiligheid...en/of

Laat op een steen iets over vrede / veiligheid zien



De Psalm

Psalmen zijn een soort gedichten maar in het Hebreeuws rijmen ze niet zoals wij vaak doen.

Klanken heet *assonantie* bijvoorbeeld: ‘De goede boer’.



Beginletters herhalen heet *alliteratie* bijvoorbeeld: golvend graan.



Opdrachtje



Een bijvoeglijk naamwoord bedenken bij je naam die met dezelfde beginletter als je naam begint. Het is leuk als de letter ook iets over jezelf zegt. Schrijf het op een memo en plak het op het bord

Bijv. Stoere Sofie of Dappere David



Even kijken naar de psalm kunnen we een rijm-letter ontdekken?

God helpt altijd

² Bij God zijn wij veilig.

Hij helpt ons als we in nood zijn.

³ We hoeven niet bang te zijn,
ook al beeft de aarde,
ook al vallen de bergen in zee.

⁴ Laat de zeeën maar bulderen,
laat de bergen maar beven,
wij zijn niet bang.



En uhh ...waar zie je iets van God in dit schilderij?



Luisteren naar Psalm 46. Welke rijmletter hoor je?



Wie kan de psalm met ons lezen?

Bij God ben ik veilig

Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang.
Al bliksemt en al dondert het,
met God ben ik niet bang.

Al vaar ik op een bootje
in een zware storm op zee,
ik weet: ik hoef niet bang te zijn,
want God gaat met me mee.

God maakt een eind aan oorlog,
hij breekt alle wapens stuk.
Hij is een goede koning,
hij brengt vrede en geluk.

Bij God voel ik me veilig,
al mijn hele leven lang.
Hij zorgt voor mij, Hij zorgt voor ons,
met God zijn we niet bang.



Vrede en Veiligheid...even over praten

Paula heb je nog een Vrede en veiligheid BOM-proef?



Overal maakt God een einde aan de strijd, staat in Psalm 46. Alle wapens maakt Hij kapot. Hij breekt ze in stukken, en gooit ze in het vuur. Hoe gaat het met deze bom?



Lied



Collecte

1^e Kerk:

2^e Diaconie:



Info Vredesweek en wandeltocht..., daar kun je de steen neerleggen als je wilt

Wat ga je doen?

Schrijf je eigen psalm!



Durf je hem voor te dragen op de startzondag? (17 september)

Beschilder een “happy stone” met een boodschap van vrede voor de Vredesweek

Wil je een steen met een vriend(in) / ouder gemeentelid beschilderen op de startzondag?

Je kunt de steen meenemen op de wandeling zondag **23 september** om 15 uur door Middelburg

o.l.v. Mw. Angelique Duindam langs plaatsen die een relatie hebben met het slavernijverleden. 😐

Iedereen is hartelijk welkom en op de route hun “vredeswens-steen” achterlaten.



Slotlied...



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 8 Oktober

