

Inloop lied...



Gezinskerk 25 Februari 2024

Welkom allemaal!



"Samenwerken
gaat over
relaties.
een uitgestoken hand"



Gezinskerk Kleverskerke!

Vandaag gaat het over Petrus

Wie is Petrus eigenlijk?

Petrus belijdt Jezus als de Messias

Petrus is hij nou een rots of struikelblok....?



Mattheüs 16:13-23



We luisteren naar het verhaal, en bouwen een persoonlijke rots!



Openingslied

Hij is de rots





We steekt de kaars aan?

Elkaar begroeten, en bidden



Voor wie en wat zullen we bidden ?



Wie is Petrus eigenlijk?

Hij heet eigenlijk Simon = “luister” in het Hebreeuws,
Een visser, samen met zijn broer Andreas,

Beide volgen Jezus en
worden zo visser van mensen!

Simon was getrouwd,



Een lied om even te kijken



Simon (Petrus) heeft een bijzondere relatie met Jezus



Hij was erbij als Jezus verheerlijkt wordt op de berg Mattheüs 17



Hij mag mee ...als Jezus bidt in de hof van Getsemane



Opwekking dochtertje van Jairus
Jezus stuurt iedereen weg, behalve wederom Petrus, Jakobus, Johannes (en de ouders van het meisje.)



Simon (Petrus) heeft een impulsief karakter

= eerst doen/zeggen en daarna spijt...



Heb jij dat ook wel eens...eerst doen dan denken?



Hoppa het water in maar
Gaan twifelen



Jezus gevangennemen?? dat
gaat mooi niet gebeuren en hij
hakt een oor af van de soldaat



Liegen over Jezus?...o nee dat zou
Petrus nooit doen!
Hij zegt 3x dat hij Jezus niet kent...





Simon (Petrus) is en wordt een belangrijke discipel van Jezus!

Hij weet het antwoord op de vraag van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?”



‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’



Jezus is blij en zegt: 'Jij bent Petrus = rots. Op die rots zal ik mijn kerk bouwen.'



Jezus geeft hem 1. een andere naam Petrus



2. Belooft hem de sleutels van het koninkrijk van de hemel = gezag om het evangelie te vertellen tot behoudenis.

Ps. het is de enige keer dat het woord 'kerk' voorkomt in de vier evangeliën.

Maar Petrus denkt keer op keer menselijk....

U mijn voeten wassen? Echt niet...

U Lijden? 'Nee, dat mag niet gebeuren! God zal u beschermen,

Petrus dacht dat Jezus koning werd,
overwinnaar, verlosser (Messias) op aarde....



Maar Gods weg liep anders....

Een weg eerst omlaag; vernederd,
sterven aan een kruis



Ps. Petrus ging als eerste dat graf binnen



Lied



Wat gaan we doen?

Een persoonlijk rots/steunpilaar/lichtpunt maken



Collecte



1^e Kerk: missionair werk

Deur open...
'Visser' zijn

2^e Diaconie: stichting Wilde Ganzen

Bijv. Armoede bestrijding,
bouwen aan een
kinderdagverblijf



Slotlied: God helpt ons



Fijn dat je er was !

Tot de volgende keer op:

Zondag 24 Maart

