

Begin eens opnieuw!

Geloven met artificial intelligence (AI) en met gezond verstand.

Bespiegeling t.b.v. het jaarthema2024/2025: "Als nieuw! Leven in het licht van Zijn koninkrijk"



R.H. Zeeland. Bron Basis Bijbel (BB), afbeeldingen AI
Canva.com
1-7-2024

Inhoud

.....	0
Als nieuw	3
Krachtige boodschap	4
1. Ons als gelovigen en 'de kerk'	4
2. De leiders van de kerk.	6
3. Onze opdracht.	7
Goed voorbeeld	9
Zijn koninkrijk	11
1. Hoe het begon	11
2. 'Ontvangen zonder kijken'	11

Inleiding

Het nieuwe jaarthema (2024) van de Protestantse Kerk Nederland is: *“Als nieuw. Leven in het licht van Zijn koninkrijk”*. Wederom een thema waarbij we uitgedaagd worden naar buiten gericht te zijn in ons denken, doen en laten.

Als nieuw! Hier zit iets uitnodigends in, wordt als nieuw. Ook gaat het over Gods koninkrijk waar we niet veel van weten, niet meer dan wat erover in de Bijbel wordt verteld. Mysterieus voor ons en de weg ernaartoe heeft allerlei obstakels die soms even mysterieus kunnen zijn want hoe kom je er eigenlijk?

We hebben met elkaar het begrip ‘kerk’ ontwikkelt in de loop van de jaren. De kerk zoals wij die nu kennen is niet altijd zo geweest. Met artificial intelligence (AI) is dit soms beeldend ontrafeld.

Elke afbeelding in dit document is met AI gemaakt en geeft meteen te denken. Dat is precies de bedoeling. AI is in te zetten als instrument om tot leren te komen, vergelijkbaar met inmiddels ruim honderd jaar geleden het leesplankje. Na het zien van de afbeeldingen gemaakt met AI begrijp je hoe nieuw Zijn woorden waren voor de discipelen. Maar alleen voor hen?

Misschien moeten wij, als kerk ook even terug naar dat begin, even dwars door onze menselijke opgestelde regels, afspraken of gewoonten. In deze ‘bespiegeling’, ofwel een overdenking, Zijn woorden als nieuw zien, horen en meebelevens met als doel om er samen over te spreken. Als Hij steeds weer opnieuw begint met ons dan mogen wij dat ook proberen met elkaar. Begin eens opnieuw!

Een verfrissende blik toegewenst tijdens het lezen en de moed om met elkaar ‘Als nieuw’ het gesprek aan te gaan; levend in het licht van Zijn koninkrijk!

Als nieuw

Precies hiermee is Jezus begonnen te onderwijzen te midden van een groepje vissers.

Stoere hard werkende mannen die met de boot het water opgaan horen: *"Volg mij. Dan maak ik van jullie vissers van mensen."* (Mat 4) Dat was nieuw voor de mannen. Ze moesten van het ene werkveld, het water (koninkrijk) bezig in een ander werkveld, het land (koninkrijk). Ze worden vissers van mensen voor Gods koninkrijk.

Wat is de betekenis van 'vissers van mensen' zijn?

Als visser kun je op een bepaalde vis 'jagen' maar je vangt van alles, bijvangst noemt een visser dat. *Wat is de reden dat Jezus het algemeen houdt 'vissers van mensen'?* (niet vissers van mannen of vrouwen of gezonde of zieke mensen enz.)

De mannen moeten van het ene werkveld, het water (koninkrijk) werken in een andere werkveld, op het land (koninkrijk). Ze moesten daar vertellen van nog een andere omgeving, een derde koninkrijk namelijk dat van God. *Wat weten we over het koninkrijk van God?*

Maar hoe gingen deze mannen, deze visser dan aan de slag? Met vallen en opstaan begeleid door Jezus zelf. Als docent valt me op hoe Zijn lessen steeds aansluiten bij hun leefwereld. Jezus zorgt er ook voor dat het zweet op de juiste rug staat. Hij gebruikt een 'activerende didactiek' zeggen we in het onderwijs. Na een lange nacht niks gevangen te hebben zegt Jezus *"Ga naar diep water en gooi je netten in het water om te vissen."* Petrus reageert meteen met; *"Meester, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niets gevangen"* (Luc 5) Toch doet hij wat Jezus zegt. Het visnet zit niet lang daarna boordevol vis!

Later na Zijn opstanding lezen we dat Jezus verschijnt aan Zijn discipelen en dan weer het vissen gebruikt om hen te onderwijzen.

De mannen hadden wederom lang gevist, maar niks gevangen. Ze krijgen de opdracht van Jezus het net eens over de andere boeg te gooien. Jezus zegt: *"Gooi het visnet aan de rechterkant van de boot in het water. Dan zullen jullie vis vangen."* (Joh 21) Weer zullen er vast wat wenkbrauwen omhoog gevlogen zijn van verbazing of onvrede maar ze doen wat Hij zegt en ook nu zit er veel vis in het net.

Stelling: De discipelen ontvangen een opdracht maar ook onderwijs wat om 'nieuw denken én doen' vraagt.

Als jij gevraagd wordt om eens iets anders dan anders te doen, doe jij dat dan ook of ga je flink in verzet?



Krachtige boodschap

De start van Jezus is vernieuwend en misschien zelfs opruiend te noemen in een tijd van bezetting door de machtige Romeinen. Zo rond Zijn dertigste heeft Hij een krachtige boodschap voor iedereen die het maar horen wil. Nog steeds actueel voor:

1. Ons als gelovigen en 'de kerk'.

Als eerste: 'Werp je net uit', ofwel wees actief in het contact maken met mensen, zoek ze op en ga relaties aan. Ook als je denkt "maar ik heb al gewerkt vandaag" of "ik heb al relaties genoeg."

Hoe doe jij dat als gemeentelid? Hoe actief ben jij in contact maken, mensen opzoeken van buiten je gemeente?

Hoe zijn we bezig met de missie die Jezus gegeven heeft: "Volg mij. Dan maak ik van jullie vissers van mensen." ? (Mat 4. BB)

De eerste gemeenten, beschreven in Handelingen, leefden veel meer dagelijks samen dan wij nu. Paulus spreekt veel over bijeenkomen als gelovigen. Hij spoort mensen aan om te komen om elkaar aan te moedigen (Hebr. 10) en ziet ook graag dat e.a. ordelijk verloopt. (1 Kor 14) Misschien omdat hij uit een ander milieu kwam, hij was Romeins staatsburger, opgeleid en elders opgegroeid.

Sinds wanneer is dat geworden een uurtje op zondag en misschien als je zin hebt een gespreksuurtje door de week?

Als ik in een AI generator intik: 'kerk en contact leggen' verschijnt dit plaatje →

Wat is het verschil met hoe het in werkelijkheid (vaak) gaat?

Hoe zijn we als gemeente bezig contacten te leggen met mensen?

Als wij een bijzondere verbindende bijeenkomst hebben door de week nodigen we dan de hele buurt uit of alleen de leden?

Als tweede: 'Gooi het eens over een andere boeg', blijf niet vasthouden aan het bekende, aan oude gewoonten. De afbeelding hiernaast geeft precies aan dat je op mensen echt anders vist dan op vissen.

In de negentiende en twintigste eeuw is kerk-zijn een onderdeel van onze maatschappij geworden. Er is een gebouw, een lidmaatschap, een opleiding enz. Deze 'verzuiling' zorgde ervoor dat er niet meer gevist hoefde te worden. Je werd gewoon in dat net geboren. Dat visnet is gescheurd, op sommige plekken helemaal verdwenen.

Stelling: Mensen in je 'visnet' krijgen letterlijk in jouw kerkgebouw als betalend lid is niet het zelfde als: "Volg mij. Dan maak ik van jullie vissers van mensen." (Mat 4)



Ten derde: luister naar Hem. Ga doen wat Hij zegt.

Jezus was best radicaal. Hij paste Zijn boodschap echt niet aan om mensen te vriend te houden. Zo kan het gebeuren dat je een hele nacht keihard gewerkt hebt en de opdracht krijgt: ga d'r nog maar even mee door en vaar wat verder. Wel verdraaid.., Petrus voelde het borrelen...toch luistert hij.

Wanneer luister jij nog naar God?

De discipelen waren vissers in en voor meerdere koninkrijken.
"Ze gaven les en predikten samen met veel andere mensen het Woord van de Heer." (Hand 15) Zij deden wat Hij hen opgedragen had.
Ook bij hen ging het wel eens mis valt te lezen in Handelingen 15. Er zijn direct heel wat meningen maar zij vinden daar nog de weg terug naar de Bijbel en citeren daaruit.



Als er in de gemeente een verschil van mening is, pak je de Bijbel er dan bij en ga je beginnen te doen wat daar staat?

Het woord 'kerk' komt in de vier evangeliën maar één keer voor namelijk als Petrus zegt dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Daarom noemt Jezus hem een rots waarop Hij Zijn kerk zal bouwen. (Mat 16) In de kern draait het hier om het herkennen van Hem. In de loop van de tijd gaat het al snel om 'de kerk'. Het gaat dan over: 'ik vind dit, zo doen wij het hier, pas je maar aan of vertrek' enz.

"God redt de kerk wel" zei een predikant en weigerde een gespreksgroep 'Back to Basics' die nadacht over de toekomst van de kerk, te leiden.

Werkelijk? Gaat God de kerk, door ons zo gemaakt, redden en kunnen wij dan achteroverleunen?

Een andere predikant gaf aan: In deze tijd worden er veel zorgen gedeeld die gaan over wat we niet meer hebben of kunnen. Hij wees op Markus 6 vers 30-44 waar Jezus dan juist een andere, meer zorgzame en ook praktische, benadering kiest. Toen het tijd werd om te eten stuurde Hij de vele mensen niet weg maar zei tegen de discipelen: "Ga eens kijken hoeveel brood jullie hebben". Wat blijkt? Met de vijf broden en twee vissen die ze hadden werd vijftienduizend man gevoed!

Stelling: God heeft niet veel nodig om Zijn werk te kunnen doen. Hij vraagt naar wat je hebt, niet naar wat je niet hebt!

De discipelen predikten niet alleen, veel andere mensen deden dat ook valt te lezen in Handelingen.

Stelling: Het teruglopen van het aantal dominees is minder erg dan het ontbreken van 'veel andere mensen' die het woord van de Heer kunnen/willen/durven prediken.

Het koninkrijk waarin we nu leven, de wereld is een rijk waar aan ziekte, oorlog, armoede enz. maar geen einde komt. Bij God en Zijn koninkrijk is rust, vrede, blijdschap en eindeloze hoop. De discipelen, de volgelingen van Jezus onderwezen mensen om hen heen; geef je over aan Hem en leef in het licht van Zijn koninkrijk wat komt.

Stelling: Alleen de wetenschap van dat koninkrijk maakt je al los van het koninkrijk van nu, het maakt je nieuw, je hoort bij Hem.



2. De leiders van de kerk.

Jezus vraagt ze niet; “is die boot wel van jou” of “zou je niet een grotere kopen als Ik mee reis?” Hij vraagt ook niet wie de kapitein is of wie welk diploma heeft. Hij accepteert de beginsituatie en leerstijl van elke visser. De ene is een ‘doener’ (Petrus) de ander een ‘denker’ (Johannes). De ene is makkelijk te overtuigen, (Nathanaël) een ander moeilijker. (Thomas) Hij zet ze allemaal in om voor Hem en Zijn koninkrijk te werken. Hij heeft ze ook nergens gevraagd hun huidige beroep aan de kant te zetten. Hij zei hun ‘vissers van mensen’ te worden. Dat begrepen ze allemaal en dat deden ze én velen met hen!

Zijn in onze tijd, zeg van de 19^e tot 21^e eeuw 'de vissers van mensen', de betaalde krachten van wat we nu een paar eeuwen kerk noemen of zijn we dat allemaal?

“De kerk is de firma van God, één firma met verschillende filialen” preekte iemand ooit op verbindende wijze. Vele inmiddels failliet of richting faillissement.

Stelling: Een kerk met veel geld in kas maar zonder leden is wat we overhouden in 2050

Zoals op de afbeelding hiernaast was het niet in de tijd van Jezus en de discipelen. We zijn de afgelopen twee eeuwen druk met het ontroerend goed en vergaderen over bijvoorbeeld; welke betaalde kracht mag zich dominee noemen én welke niet, wie krijgen hun pensioen nog bij teveel krimp, hoe krijgen we de opleiding nog vol?



Wat heeft dit alles nog te maken met de opdracht die Jezus gaf: “Volg mij. Dan maak Ik van jullie vissers van mensen.” ? (Mat 4)

Ik heb nu drie kerkraden meegemaakt bij drie verschillende filialen waarbij het veel draait om het eigen “ik”. Ruziemakerij waarbij je teksten hoort als: ‘Nee, **ik** bid niet om genezing bij zo’n diagnose, **ik** doe altijd, **ik** pak mensen wel terug als ze kritiek hebben, **ik** haat ze met hun andere ideeën’ of ‘**wij** hebben geen kerkorde nodig, **wij** gebruiken de visienota hier niet’ en ga zo maar door. Mensen bevestigen zichzelf, soms jaren 10, 20 tot 30 jaar achtereen en jagen met hun groep jonge mensen de kerk uit. Dit gaat zo ver dat we nu met elkaar zeggen: ‘Ze moeten wel aanblijven want ja niemand wil meer verantwoordelijkheid nemen’. Van de betaalde én opgeleide krachten kunnen deze vrijwilligers in een kerkraad een advies krijgen, een betaald advies, dat wel maar meer ook niet.

Stelling: Wanneer je de kerk wilt laten functioneren als bedrijf dan zal je ook verplichte bijscholing moeten aanbieden en aan de hand daarvan ‘functioneringsgesprekken’ moeten voeren.

Voor welke CV wordt werken in de kerk nu gedaan? Is het statusverhogend, is het goed voor je zelfbeeld, heeft het iets te maken met schatten verzamelen op aarde of zijn het de kronen op je hoofd voor in dat nieuwe koninkrijk? (Openb.4)

Prat daar eens over met elkaar. (in eigen tijd en onbetaald graag)



3. Onze opdracht.

Het onderwijs van Jezus zegt ook iets over onze opdracht. Tegenwoordig kunnen we overal leren, op school, thuis of in de trein. Online en offline leren met en zonder docent, alleen of in een groepje. Wel gebruiken we bij alles een contextrijke leeromgeving; twee dimensionaal of zelfs drie dimensionaal, stilstaand of bewegend. We zorgen ervoor dat je actief en doelgericht bezig bent de leerstof te verwerken. Dat is nieuw voor de eerste en tweede generatie in de kerk. De derde en vierde generatie zijn hier helemaal aan gewend. De vierde en vijfde generatie groeien op met AI. Een verslag wordt door de computer geschreven, teksten laat je voorlezen enz.

Als Jezus onderwijst sluit Hij aan bij de leefwereld van zijn leerlingen, zorgt dat ze actief bezig zijn maar gebruikt ook de context heel bewust. In Mat 5 geeft Jezus zijn leerlingen buiten les op een berg! Hij start prikkelend en zet aan tot nadenken: *"Het is heerlijk voor je als je begrijpt dat je God nodig hebt. Want dan zul je het Koninkrijk van God mogen binnengaan."* Naast het koninkrijk van water en land is er dus nog een ander koninkrijk, dat van God.

Wanneer heb jij God nog nodig?

Hoe denk jij over dat koninkrijk van God? Wil je er binnengaan?

Er volgen voorbeelden waar iedereen mee te maken heeft. De leerlingen zijn direct afgeleid van het ongemak op een berg te zitten waarvandaan ze ook veel mensen zien aankomen. Mensen die misschien wat van hen willen. Ze horen Hem zeggen: "Jullie zijn het zout voor de wereld". Dat kennen ze ook allemaal, zout als smaakmaker van de vis en zout om de vis wat langer te kunnen bewaren.

Hoe ben jij het zout voor de wereld om je heen?

Stelling: Mijn kerk is een echte smaakmaker voor de buurt, bij ons is het goed om te zijn.

Na het zout spreekt Jezus over het licht ook iets van alledag. *"Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven."* In een stad wonen en werken mensen, ze verblijven er veel uren op een dag, reizen er doorheen, zien en spreken veel mensen. Je ziet, hoort, ruikt de stad van ver. Het is een bruisende cultuur, een wijze van bestaan. Anders dan op het platteland.

Jezus vervolgt met: *"En als je een olielamp aansteekt, zet je er daarna geen emmer overheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen ze jullie hemelse Vader ervoor prijzen."* (Mat 5)



Hier wordt de missie voor de leerlingen duidelijk. Hun Leermeester geeft aan dat zij het goede voorbeeld gaan geven door hun leefwijze, een aantrekkelijke cultuur, zichtbaar en voor iedereen. Een wijze van bestaan, waar iedereen in het licht staat en mag profiteren van dat licht!

Hoe hebben groepen gelovigen (de kerk) aan deze missie hun eigen draai gegeven?

Hoe aantrekkelijk en zichtbaar is onze leefwijze, onze cultuur met 1 a 2 uurtje(s) op zondag?

Door de geschiedenis heen lijkt de missie door Jezus verteld vergeten, veranderd zoals de boodschap veranderd in het spelletje wat je als kind doet namelijk 'door fluisteren'. Aan het einde van de kring heeft iemand heel iets anders verstaan dan wat de eerste in zijn/haar oor gefluisterd kreeg. Vaak is de uitkomst hilarisch.



Is het zo ook gegaan met het doorgeven van Zijn lessen?

Hebben we echt gehoord: We moeten een kerkgebouw bouwen, iemand een opleiding laten volgen wat gaat over de uitkomsten van 'doorfluisteren' wat we theologie zijn gaan noemen? Hebben we echt gehoord: We moeten een diploma 'predikant' afgeven en alleen onder leiding van hem/haar mag je het avondmaal vieren?

Stelling: Wie vraagt 'wat gebeurt er toch in die gebouwen met hoge ramen en dichte deuren' is wereldvreemd.

Kan dat als betaalde kracht buiten het uurtje op zondag onvindbaar, onzichtbaar zijn voor de buurt?

Hoeveel merken we alle dagen van de week van de opdracht: "Jullie zijn het zout der aarde, het licht voor de wereld, zijn als een stad op een berg?"



Welke goede dingen laten we zien waardoor de mensen de hemelse Vader ervoor prijzen?

Om Zijn onderwijs kracht bij te zetten spreekt Jezus op de berg over de wet die Mozes ontving op een andere berg. Geen toeval, Hij gebruikt een contextrijke leeromgeving waarbij de leerlingen meteen met hun gedachten op de berg bij Mozes zijn. Ze zien als het ware de stenen tafelen. Klip en klaar geeft Jezus aan: "Denk niet dat Ik ben gekomen om de Boeken van de Wet en de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om alles te doen wat er in staat." (Mat 5)



Er volgen levenslessen; les over geven van geld, over bidden, rijkdom, licht en donker, omgaan met zorgen en meer.

"Toen Jezus uitgesproken was, waren de mensen erg verbaasd. Ze waren erg onder de indruk van wat Hij hun leerde. Want het was duidelijk dat Hij wist waar Hij het over had. Het was heel anders dan bij hun wetgeleerden." (Mat 7)

Ben jij ook zo onder de indruk van deze lessen van Jezus?

Goed voorbeeld

Wat hebben we in 2024 aan het jaarthema: Als nieuw. Leven in het licht van Zijn koninkrijk?

In Nederland hebben we meerdere 'filialen'. Zo hebben we meer dan vijf katholieke kerken, meer dan twintig gereformeerde, meer dan tien evangelische enzovoort. Elk filiaal heeft een andere naam. Als het een voetbalclub zou zijn zouden we ook allemaal andere tenues en een andere vlag dragen.

De Protestantse Kerk Nederland (één van de Gereformeerde filialen) heeft ook te maken met gemeenten die krimpen en steeds meer moeite hebben het geloofsgesprek met elkaar voeren. Het gaat in kleine, vergrijzende gemeenten met kleine en lang zittende kerkenraden steeds vaker alleen over praktische zaken om te bestendigen. Het bruisende leven is uit de gemeente weggesijpeld!

Er wordt 'bovenin' bij de dienstorganisatie hard gewerkt aan nieuwe projecten. Wanneer de kerkenraden zich niet aanmelden worden er 'voortrekkers' gezocht onder de leden. Er melden zich voor de dorpskerkenbeweging best veel voortrekkers. De helft heeft last van hun kerkenraad die nergens wat in ziet. De voortrekkers krijgen de opdracht hun kerkenraad mee te trekken. (?)

De classispredikant, dus met opleiding, betaalde aanstelling én met een extra zorgtaak komt een gemeente niet zomaar helpen. Zelfs na een visitatieadvies waarin wordt aangegeven; deze gemeente heeft deskundige hulp nodig blijft deze deskundige weg. Wanneer de classispredikant hierop wordt aangesproken is het antwoord: "klopt want de kerkenraad nodigt me niet uit." (?)

Een en ander is door mij aan de kaak gesteld met een inzending onder de titel: "Het zweet op de juiste rug." Een dominee mailde mij terug: "Veel van wat je schrijft herken ik, je geeft hiermee een krachtig signaal af dat meer dan pappen en nathouden de kerk ingrijpt, haar verantwoordelijkheid neemt en de doctrine van 'de autonomie van de plaatselijke gemeente' ontmaskert als congregationalisme dat vreemd is aan het kerkelijk ambt."

Deze taal is voor de opgeleide mensen klip en klaar. Voor leken staat hier eigenlijk: Kunnen we 'Als nieuw' gaan denken én doen in het licht van Zijn koninkrijk? Het gaat zo niet goedkomen met kerk-zijn. Grijp in!

Het is niet oké dat je van een kerkenraad 'aanmaningen' ontvangt om financieel bij te dragen aan iets. Een kerk is geen belastingdienst en heeft geen incassobureau. Het is niet oké om zondags te horen: "We hebben mensen benaderd voor de kerkenraad maar zij willen hun verantwoordelijkheid niet nemen." Zeker wanneer je nog maar met weinig bent en je allemaal weet wie er gevraagd is. In sommige gemeenten is het zelfs misplaatst te noemen wanneer je eerst (vaak jonge) leden hebt verdreven met elkaar om te kunnen blijven doen wat je altijd doet.

Wat is er voor nodig om de betaalde kracht met een zorgtaak aan het werk te zien in gemeenten die krimpen, ruzie maken of onveilig gedrag vertonen?

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk is een jaarthema met een dringende oproep terug te keren naar de basis! De lesgevende voorop met het geven van het goede voorbeeld. Wat mij betreft vrijwillig naast een gewone baan voor inkomen en pensioen!

Stelling: Alleen kerkgebouwen met de deur open voor dagelijkse retraite momenten, ontmoetingen en een vindplaats van hoop voor iedereen zijn het waard om te behouden.



Nergens in de Bijbel lezen we: 'Jezus zat achter Zijn bureau' of 'zat in Zijn studeerkamer tussen de boekrollen van andere denkers een preek voor te bereiden'. Nee, Jezus trok eropuit en onderweg kwam Hij mensen tegen. Hij kende de Thora, citeerde daaruit en gaf er Zijn uitleg bij.

Stelling: een betaalde kracht is voor 100% bezig met het leggen van de verbinding tussen God en mensen en tussen mensen en mensen.

We zien tegenwoordig een kerk, een bedrijf met leiders die soms vele uren gebruiken om een minuut of 15 iets uit te kunnen leggen aan een slinkende groep vaste bezoekers?



Leg eens uit hoe dit nog te rijmen valt met de opdracht waartoe jij geroepen bent?

Wanneer het bruisende leven uit een kleine gemeente wegsijpelt eenvoudigweg omdat iedereen te oud of te druk is, is het lastig om nog iets van de grond te krijgen naast dat uurtje op zondag. Wat ik wil voorleggen is deze casus met daarin een activiteit naast dat uurtje op zondag.

Casus:

Op fietsafstand van elkaar zijn een aantal kleine gemeenten. Variërend in grootte en leeftijd. De ene gemeente heeft nog tien kinderen onder de twaalf jaar, de andere nul, weer een andere nog dertig enzovoort. Er zijn samenwerkingen tussen sommige gemeenten vanwege krimp. Tussen die gemeenten is er een gemeente die eens in de maand een ontmoeting voorbereid en organiseert voor het hele gezin. Iedereen is welkom, het is voor leden en niet leden, jong en oud. Het is interactief en draait om een Bijbelverhaal of algemeen thema zoals hoop, vrede, vrijheid. Het wordt inmiddels vijf jaar gedaan, tien keer per jaar op zondag, ruim na de ochtenddienst, door een vast team. Inmiddels hebben ze hun vaste bezoekers die makkelijk gasten meebrengen.

In een ontmoeting met een predikant uit de omliggende gemeente werd gesproken over uitbreiden van deze vorm van ontmoeten. Hoe fijn zou het zijn om ook in dat dorp zo iets te organiseren; de kerk staat er al, de materialen zijn er al, het team wil anderen wel 'inwerken' enz.

Welke reactie is nu passend bij jaarthema 2024: "Als nieuw. Leven in het licht van Zijn koninkrijk?"

- Nee, in onze gemeente hebben we geen kinderen meer dus lijkt me niet zo zinvol.
- Nou, dat vrijwilligers dat doen is prima maar ik heb er geen betaalde uren voor.
- Ja, mooi om eens te proberen. Hoe en wanneer zullen we beginnen?



Zijn koninkrijk

1. Hoe het begon

Het Oude Testament start met Zijn koninkrijk. God scheidt een hemel en aarde die volmaakt is. Adam en Eva, ook door God geschapen, leven er in het Oosten. Dat is een apart stuk, 'tuin van Eden' genoemd. (Gen 1) Adam en Eva zouden in die tuin eeuwig hebben mogen leven als zij zich dat 'eeuwige leven' niet op listige, ongehoorzame wijze hadden toegeëigend.

Na deze ongehoorzaamheid worden Adam en Eva uit dat Oostelijke deel, die tuin weggestuurd. Niet zomaar maar met een vloek voor de man, de vrouw en de plek, de grond waarop ze moeten leven. Ook het eeuwig kunnen leven is hen weer afgenomen. Het denken dat "IK" belangrijker is dan "Wij" en "Wij" belangrijker dan God komt de mens duur te staan.

Over de gevolgen valt meteen te lezen in het volgende hoofdstuk: Kaïn dood Abel. (Gen 4) Er volgt meer in de eerste vijf boekrollen, de Thora waaruit Jezus citeert, aangevuld met boekrollen tot het Oude Testament. Alles wat we daarin lezen ademt: "Zo moest het niet". De relatie tussen God en mensen kapot gemaakt door ongehoorzaamheid.

Stelling: Met het sterke 'individualisme' en groeiende 'polarisatie' waarbij het draait om het "Ik" en "wij" zijn we weer terug bij af.

De mens moest aan het werk om die relatie te herstellen. Wanneer ze zich aan Gods weten en regels hielden hadden ze een plek om te wonen, te werken en was er genoeg eten, drinken, vriendelijkheid, rijkdom en momenten van rust. God creëerde zelfs een plek om bij hen te wonen, te midden van hen. Toch ging dat keer op keer niet lang goed want in de mens was meegereisd dat stemmetje wat begint met "ik" of "wij": **Ik** weet het beter, **Ik** doe dat anders, **Ik** heb er geen zin in, **wij** denken daar anders over, **wij** bepalen wat hier gebeurt, **wij** doen gewoon wat we zelf willen enzovoort.



God begreep dat de mens het niet voor elkaar zou krijgen om de relatie met Hem te herstellen. Hij belooft dan al een Verzoener die toegang geeft tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde samen met het eeuwig leven. Jesaja zegt het al in het Oude Testament: "En jullie volk zal voor eeuwig blijven bestaan. Net zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik zal maken, voor eeuwig zullen blijven bestaan." (Jes. 66)

Hoe denk jij over 'Gods begrip voor ons mensen' namelijk dat er een Verzoener nodig was omdat we zelf, bewezen door de jaren heen, niet veel te bieden hadden in het herstellen van de relatie?

2. 'Ontvangen zonder kijken'.

In het televisie programma 'kopen zonder kijken' doen mensen mee die geen woning kunnen bemachtigen. Ze geven de aankoop uit handen samen met hun geld en wensenlijst. De uitkomst is verbluffend. Een feestelijk einde keer op keer. Het gaat daar om vertrouwen wordt gezegd maar eerlijk is eerlijk, je kunt de uitkomst beïnvloeden door je wensenlijst aan te passen, hulptroepen te regelen of meer geld in te leggen.

Het hele Nieuwe Testament gaat over: 'Ontvangen zonder kijken'. Het begint met de komst van Zijn Zoon naar de aarde waaraan we denken met kerst. Zodra Hij is opgegroeid geeft Jezus les in het loslaten van je "Ik". Loslaten van je rijkdom, je mening, je achteloosheid, je arrogantie, je eigen inbreng, zelfs je huis, je vader, je moeder, je broer of zus. Je krijgt er meer voor terug samen met daarbij het eeuwige leven. (Mat 19-26)



Jezus boodschap is steeds: Wie in Mij gelooft zal leven. (Joh 3, 11)

Hoe komt het dat we toch steeds denken; daar vertrouw ik niet op, ik moet vast nog iets doen om er binnen te mogen gaan.

De moordenaar aan het kruis, die naast Jezus gekruisigd werd, wiens "Ik" was vast gespijkerd en nog van korte duur kreeg dezelfde behandeling als alle andere gelovigen die alles goed proberen te doen, zich er zelfs op voorstonden. Ook hij mocht 'ontvangen zonder kijken' dat eeuwige leven bij Hem. Er werd niet om een aangepaste wens of dadenlijst gevraagd, ook niet om meer geld. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt van: Volg Hem, vertrouw op Hem, en Hij zal het maken. (Joh 8, Psalm 37) Hoe fantastisch is dat!

Zit jij ook zo in spanning hoe die nieuwe hemel en nieuwe aarde, Zijn koninkrijk eruit zal zien?

Alle vergaderingen (synode, kerkenraad) gaan over aardse zaken die voor het "Ik" en "wij" belangrijk zijn maar niet voor Hem. Alle mensen die uren, dagen vergaderen over deze aardse zaken zijn niet bezig met waar het echt om gaat, om Hem en Zijn koninkrijk wat komt.

Stelling: Het grondpersoneel laat het afweten door o.a. niet meer dagelijks in de bijbel te lezen, niet 'kerk te zijn' buiten dat uurtje op zondag, eigen(tijdse) ideeën de boventoon te laten voeren.

Wanneer je mensen in hoge kerkelijke, goed betaalde functies hier vragen over stelt krijg je een vriendelijk antwoord samengevat: We werken er hard aan maar een cultuur verandering duurt nu eenmaal lang.

Jezus spreekt in Johannes 4 o.a. deze woorden: *"Maar kijk eens om je heen. Dan kunnen jullie zien dat het graan op de velden al rijp is en geoogst kan worden."*

Denken dat je tijd genoeg hebt is niet de boodschap die Jezus ons bracht! Zelfs Jezus weet niet wanneer de nieuwe hemel en nieuwe aarde klaar is. Alleen God, Zijn Vader weet dat. Zou het kunnen dat Hij met alle mensen die ons voorgegaan zijn reikhalzend uitkijkt naar Zijn koninkrijk? Ze er een glimp van opvangen, leven in het licht van Zijn koninkrijk?



Zie je ze staan in de afbeelding? Zouden zij iets meekrijgen van de blijdschap van de engelen (hemels personeel) in de hemel over elk mens dat zich bekeerd hier op aarde? (Luc 15)

In Zijn huis zijn vele woningen, (Joh 14) voor iedereen is er een thuis! Dat is de gratis en hoopvolle boodschap elke dag voor iedereen: "Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven." (Joh 11)

Stelling: Geloven is belangrijker dan kerk. Dat is als nieuw, leven in het licht van Zijn koninkrijk!